

Dit is de tekst van het vroegere clublied dat Leon Veldeman doorgegeven heeft, op de melodie van "Im weissem Rössl am Wolfgangsmehr" (operette "Het witte paard" weet je wel) :-)

Wij zijn de spelers van Heist Sportief,
die moedige jongens zijn wij,
wij houden hoog onze kleuren,
om een nederlaag zullen wij niet treuren.

De ploeg die speelt tegen Heist Sportief
houdt zeker haar netten niet vrij.
Wij strijden fel voor de zege
als vrienden bijeen zij aan zij.

En dan zong hij er ook nog altijd achter op de melodie van "en als we dood zijn groeit er gras op onzen buik":
En als we winnen, winnen we zonder penalty, zonder penalty, zonder penalty... :-)

Groetjes,
Els Ergo